

28 Şubat ve Ekonomi

KAPAK

28 Şubat ve Ekonomi

Alper Tekin

20. yüzyılı noktalayıp 21. yüzyılda nefes almayı başladığımız şu günlerde, keşke geçen yüzyılın bavyükkü kazanımlarını mübahesesi yapıp yaşıyoruz yüzümüz da bizim atrimız olabileceğini ilan edebilsaydık.

Ekonomindeki dev hamlelerimizden, toplumsal奔走の yerleşmesinden ve yaşam kalitemizin günbegün nasıl yükselişinden bahsedebilseydik:

Ara 2001 yılına da maalesen ucurumunkeninden döndüğümüz büyük bir ekonomik kriz, kapanan yığınla işyeri, adalarını sayamayacağımız yığınla polsuzluq operasyonu, batık bankalar ve egemenlik hâllerinin bir kısmını IMFye terketmiş bir ülkeye olañ giriyoruz.

Ayrıca güçlü bir ülke olmam için iç çatışmalarda heba olan enerjimizi birleştirerek ülke kalkınmasında kullanacak toplumsal ulaşma yerine devlet-hâlk ilişkilerine yeni olumsuzluklar ekleme pahasına "din eğitimi" veren okullardan dahi dini yaşamı dışlarda" dayatmasa yessyoruz.

Yıldır pompalan batılılaşma propagandası bâtilâr gibi "ÜRETME"yi ögrenmeden bakıldılar gibi "TÜRKETME"yi öğretti. Özendirdi. Bu çığınca tüketim savuraklı üretmeyecek ülkenin kaynaklarını eriti ve sistemin devamı için borçlanmaya başladı. Oyle bir noktaya geldikki artık kolay borçlanamaz oltuk. Ülkenin birbirinfeini howarda bir mirasçısı gibi sarmamız istendi. Özelleştirmelere başlıdık.

Şimdi bir dönüm nobtasındayız. Ya elimizdeki bu son imhanları akıcı bir şekilde değerlendirdip dünya içinde yerimizi alacağız ya da... Düşünmek bile istemiyoruz.

POSTMODERN DÜYÜN-U UMUMİYE VAZİYETLERİ

İlahan Kesici, 8 Mart 1998 yılında ANAP grub toplantılarında yaptığı konuşmadada bugünen fastelerin başlangıçları demisi:

1853-1856 arasında yapılan Kırım Savaşı İmparatorluğu perihan eder. Savaşın yükünü taşıyamayacak hale gelir. Çaresiz 1875 yılına kadar tam 15 büyük borçlanma yapılır, ama durum düzelleceğine gitlike kötüleşir. İmparatorluğun falz borcu devletin toplam gelirinin %25'ini aşar.

"Şimdi ne? Borç faizlerinin devletin varıdatına oranı tam %55."

Osmanlı İmparatorluğu bâkmış ki durum iyiye gitmiyor, bir seri önlemler almış. Ama bütün bu önlemler de yeterli olmamış.

Çaresiz koca İmparatorluk lîni "Düyun-i Umumiye"ye (Umumi borçlar; İmparatorluğun borçlarına karşılık alacak devletlerin gelirlerle el koymak için kurdukları idare) teslim olmak zorunda kaldı.

Yıl 1881...

Burlı anlatıktan sonra Kesici ligîn konuşmasını söyle tamamlamış:

"Değerli arkadaşlar, elbette, şimdiki dünya Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki dünya değil. Şimdiki 'Düyun-i Umumiye'ler, olur ise Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki 'Düyun-i Umumiye' tarzında olacak değildir. Ama, herhalde postmodern bir 'Düyun-i Umumiye' halinde bir başka hâle Türkiye karşılaşacaktır." (16.12.2000, Tufan Türenç, Hürriyet)

Son krizin ardından üç aylık izleme programını

aylık olarak değiştiğinden IMF'nin kazandığı etkin bonusunu Zeynep Atikhan (24/12, Hürriyet) şöyle değerlendirdi:

Keşke IMF şu garip al yasasına karşı çıksayıdı! Al konusunda kamuoyunu ve hukukçu Cumhurbaşkanının endişelerini dikkate almayan Meclis şimdi IMF'nin dayalılığı koşullar için yasaları jet hızıyla çikartacak.

Sahipsiz al yasasını Cumhurbaşkanı değil de Cottarelli veto etseydi, demek geliyor insanın içinden. İstikrar programını destekleme programının kuralları böyle bir saptama yapmaya elverişli değil. Ama insan isyan ediyor...

Bir taraftan cezaevlerine "devlet girdi" diye bayram edilirken diğer taraftan Meclis'in yasama yetkisi ne redeye elinden alınıyor. Bir Devlet Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı, "su tarihlere kadar şu yasalar çıkacak" diye IMF'ye söz veriyor...

Bu karambol içinde kimse Meclis nedir, Hükümet nedir ve de IMF nedir sorulanların farkında değil.

Çok yoracağı belirtilen Ek Niyet Mektubu, "askeri harcamalara" da el atmış. Orduya IMF tasarrufu getirmiştir. Eskiden bu tür öneriler "vatan hainliği", "bölücülük" gibi de değerlendirilirdi. Sosyal demokrat hükümetlerin bile dokunmadığı konulara artık IMF el atıyor...

Ekonomide acilen alınması gereken önlemelere, aklı başında olan kimseyin itirazı yok. Vaktini tozpembe tablodalar çizmekle harcamayan iktisatçılar zaten bu gidişin sürdürülebilir olmadığını yıllardır söyleyordu, uyanyordu, nedense kimse ciddiye almıyordu.

Ama bugün öyle bir noktaya geldi ki, hem önlemler alınıyor, hem de ülkenin egemenlik hakları elinden gidiyor. Kötü yönetimin sonuçları burlar. Egemenlik hakları elden gidiyor, bu da kimseyin "ağırna gitmiyor".

Hani herşey tozpembe idi? Bölge gücü olan olmuştu. Bölge gücünün çok askeri harcama yapması gerekişi söyleniliyordu.

IMF veto etti!

21. YÜZYILA GIRERKEN

2000 yılı sonunda IMF'ye teslim olmamız sebeb olan bazı ekonomik göstergelere ana hatlarıyla bir göz atalım:

- DIŞ BORÇ: 107 milyar \$ - 21,5 milyar \$ 2001 yılın-

da ödenecek (10.01.2001 Hürriyet).

- İÇ BORÇ: 34 milyar \$ (20.01. 2001 Sabah)
- 2000 YILI ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZİ: 32 milyar \$ (her gün 87 milyon \$)

- Askeri personel hariç 251.000 memurumuz lojmanca oturuyor.

Devlette 1.670.000 memur ve sözleşmeli personel çalışıyor.

9.340 adet sosyal tesis memurlara tahsis edilmiş.

Devletin memurlara tahsis ettiği taşıtları aracılık 88.000.

Yani her 8 memura 1 lojman, her 70 memura 1 otomobil düşüyor.

- Türkiye'de toplam 100 bin anonim şirket, 400 bin limited şirket içinde krizden etkilenmemeyen hemen hemen yok gibi... Son bir yıl içerisinde 3 bin 400'ü Ankara'da olmak üzere Türkiye çapında toplam 26 bin 170 işyeri kapandı. Gayri resmi işyeri kapanmanın ile bu sayının daha da yukarıya çekileceği ilade ediliyor.

Bu sayı yüzde 6,4 gibi rekor elzis büyümeyenin yaşandığı 1999'da ancak 26 bin 180 olmuştu. 2000 yılı şubeler açısından 1999'a göre daha iyi bir yıl olmadı.

Son dört yılda kapanan şirketlerin toplamı 94 bin 655 olağan gerçekleşti.

26 bin 170 şirketin kapanması sonucunda ortalama 260 bin kişi iş kaybına uğradı. Bir aile ortalama dört kişi kabul edilirse 1 milyon kişi gelir kaybına uğradı. (05.01.2001, Sabah)

■ Potansiyel özelleştirme portföyü:

Enerji ve banka özelleştirmeleri başta olmak üzere 2001'de 5-6 milyar dolar, uzun vaddede ise yaklaşık 70-80 milyar dolar. (Şükür Kızılol, 11.01.2001 Sabah)

■ Tek iyi gösterge:

Enflasyon düşü.

TİPE: 839,0

TEPE: 632,7

- Bülent Tanrı'nın yaptığı araştırmaya göre 2000 yılında 8 milyon 600 bin icra dosyası işlem görmüş.

Bu sayı, 1990'a göre yüzde 59 artış gösteriyor. İcra dosyalarının etkili çoğunluğu da gelirli büyük esnaf ve balyolulerden oluşmaktadır. Bu rıhamlara göre Türkiye'de her üç aileden biri icradan demektir. (24.01.2001 Sabah)

Sayıstatın hazırladığı 2000 Yıllık Mali Raporu'na göre, 1971 yılından 2000 yılına kadar geçen dö-

nemide kayıt dışı bölge uygulamalarının toplam tutarı 116 milyar dolardır. Dikkat edin... 116 milyar lira değil... 116 milyar dolar... Bu para; meclisin kontrolü dışında... Meclis'in denetimi dışında... Meclis'in izgisi dışında ve Meclis'in iradesi dışında harcıyor. Uzmanlar bu harcama kaleminin adına; "gizli-çık, görünen kayıtları gösterilmeyen kalemleri" adanını veriyor. (N. Doğru, 13.01.2001, Sabah)

■ Ve bu rehberlerin oluşturduğu tabloyu Necati Doğru (09.01.2001 Sabah) "Ulke Boğulma Yolunda" başlığı altında şöyle özetliyor:

Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya gibi... Ya da İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya gibi... Veya 1930 sonrası Amerika gibi... Kriz yakıyor. Kavuruyor. Fabrikalar kapıyor, Tezgahlar duruyor. Tarihal ağlamakta... Bankalar sıkışmaktadır. Mağazalar sıkışmaktadır. Bankaların, hanehanelerin hâlâ boyon kritik üretime indi.

Peki ulke bu noltaya nasıl geldi?

Cüneyt Ulsever'in değerlendirmesine bir gözatacımız:

Son yıllarda yaşadığımız, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin özeti. Türkiye üretimi tercih etmek yerine; devletin ekonomik düzenin %60'ını yönledirdiği bir ortamda, devlet üzerinden milleti soyarak refah yaratmayı bir sistem haline getirmiştir. Bu sistem o kadar derinlere iz bırakmış ki, neredeyse ülkemdeki tüm vatandaşlar "devlet sayesinde geçinmeye" doğal bir hak zannetmeyi başlamışlardır.

Ülkede bankaların soyanalar kadar, kaçak arazisine ve tembel öğrencilere al isteyenler, devlet kapsısında aş ve iş dilenenler, ancak yakalanınca vergi ödemeler, kaçak elektrik kullanmayı nüner addedenler, kimseye sormadan ürettiği patatesi devletin sajnalmamasını devletin aslı görevi zannedenler, hergün Meclis koridorlarının milletvekillерinin kendilerine bir konuda aymalılık yapması isteği ile dolduran onbinler, herkes ama herkes bir konuda mütteli: Devletin malı deniz, yemeyen domuz!

Biz hâlâ "devlet bize aymalılık yapın" diye çırpanken esasında birbirimizi ültüğümüzün farkında değiliz. (02.12.00, Hürriyet)

Gergelten de bir **rant ekonomisi** esası üzerine hâlinde edilmiş bu düzenin yıllar içinde soygun enstrümanları ve metodları değişmiş, fakat sistemin özü aynı kalmıştır. Kapalı rejimlerin genel kuraliteri gereği ha-

kim güç olara; siyusler, bürokratlar, bendi yetistirdileri ve soygunda araç olarak kullanıldıkları İcadamları (İstanbul dükkanlığı) ile bağlı (bağımsız değil) basın ve medya elele yererek; yllarca bu ülkenin bayanlarını paylaştılar.

Ülbede işler ve ilişkiler saydam olmadığı için kimse de onlardan hesap soramamıştır. Oktay Elçi'nin dediği gibi (10.01.2001, Hürriyet):

Nitekim askeri yönetim dönemlerinin yahut kapalı rejim ortamının en önemli özelliği, gerçekten, yolsuzluk yapma özgürlüğünün olabildiğince genişlemesidir. Çünkü ülkeyi yöneten birkaç kişi engellemezse, bol bol galabilirsınız. Kimse de hesap soramaz.

Fahreddin Atay "Çanakkale"ında bugünkü çürümenin köklərinin nələrlərə kasdır uzandığını ifade ediyor:

Həmən spekulasyonna dalmışık. Hərkətə saklayır, fərdi salınır üzərə arsa vəfərini hissəne kəpilir. Şəhər imarlarının başlıca düşmanın spekulasiyon olduğunu düşünecek halde deyildik. (s.423)
Devletin bir iş görüleceksə ve bu işten komisyon alınacaqsə Gazi'nin yakınları ve tənqidçilər dururken bu kazanç neden kendisine de rejime de düşman olanlara kazandırılmalı idi? (s.455)

Ve Nadir Nadi **Perde Aralığından** ismini verdiği anılarında şu tesbiti yapıyordu:

Cumhuriyet devrinin nimetlerinden yararlanan siyaset kadro, oldukça rahat bir geçim düzene kavuşmuştu. (s.17)

80 öncesi həpəti ebononu düzəndə rant yatacan üç temel məkanizma vardı:

- Negativ faiz (məsələ enflasiyonun %60 olduğu yerde mevduat faizi %20 idi).

- Türk pardaş aynı değerli olsuğu için ucuz döviz təhsisi.

- KİT şirkətinin arazilerinin təhsisi

Bunların içində de yapılan soygunlar yasaldı. Kredi veya təhsiler dəqiqitlərinə efdə edilən rant paylaşılmışdı. Musluğun başında isə siyusler oturuyordu.

Mülli gelirin üçte birine tekibül eden bu bayanlardan siyaseti finanse etti, siyasetin amaci ilə bu rant müşlülərinin başına geçmək oldu.

80 sonrası serbest pazarla birlikte bu yasal yolsuzluk imkanları bayıldı. Yasal olmayan yılınla soygun türkəti kullanılmaya başladı. Kuruş beşkullanımdan usul-süz bəndlər, ihadələr, hazinecə orman arazilerinin da-

Çinliler, İtalyanlar (özellikle tutan ve çayı) özel subayları, hafifli ihracat ve nihai bir banka sahibi olup halkın parasını iç etmek. Nasıl olsa hesap soracak bir kişi, kurum yolu. Yapılan işler yekil şartını perine getirecek kadar kurallara uysun yeterdi. Gazete ve dergiler İleticiler nimetlerini paylaştıkları için aynı safta, devletin radyo-TV'si ise bu tür "devlet sırarımı!" ifşa etmeyecek lüder güvenilirdi..

Bir örnek: Necati Doğru (17.01.01, Sabah):

20 yıl önce Amerikan savaş uçağı şirketi Lockheed; "Bütün NATO ülkelere generallere rüşvet verip uçak satırmış..." diye açıklama yapmış, NATO ülkelere sivilleri bu uçak şirketinden rüşvet alan generaleri ortaya çıkartıp rütbelerini sökerek hapse almıştı. Bir tek bizim siviller bizim rüşvetçi generaleri yakaladılar. Bizim rüşvetçi generaler rütbeleriyle emekli olup, devlet koruması ve lojmanında emekliliklerini de tamanladılar.

80'li yılların ortalarından itibaren Osal sadece ilk adını atmalarını sağlamak üzere neyse yerel Anadolu sermayesini ve KOBİ (Küçük ve Orta Ölçülü İşletmeleri) Anlaşmaları başlımsız, kendi beşlerini ayağa durabilen işletmeler haline getirdi. Daha önce bir rant konusu olan ve büyüğülerin kolayca erişemediği ulaşım, haberleşme, enerji ve altyapı yatırımlarını yaygınlaştırarak bu tür işletmelerin coğalmasına sağladı.

Istanbul Sermayesi ise halo Anadolu'yu göbelen bağlılığı ve 30'lu yıllarda diğer enstrümanlarının yanı sıra yasal faktör dünya ölçülerine göre aşın yükseliş bir değişim koynuğunu hâla bulmuştur. **FAİZ**, Devletin hiç denk hücresi olmadığı ve borçlanmak zorundadır. Bir süre sonra sadece yükseliş hızla geçen yeniden bir sınıf doğuyordu, üretimi mi? Kimin umrunda? Nasıl olsa yapan birileri bulunurdu.

Sistem tıkar tıkar işliyordu; İlekt 90'lı yılların başında yeni bir soyut dalgası bu alı gülüm-ver gülüm düzenini tehdit etmeye başladı. Sistemin kontrolü dışında yeni basın ve TV'ler oluştu. Dün hizayılıyla gözlenenler arıksız gözlenemez olmuştu. Kartel medyasında çalışanları durağı insanlar için de aforoz edildiklerinde çalışabilecekleri alternatif imkanlar oluşuyordu. Once belediye el değiştirdi, 95 sonunda ise gölgesizlere belli olana hâlde bu abim birinci parti yaptı.

Sistem böyle bir sonuca hazırlıksız değildi. Once dışlamak istediler, sonra mecbur halinca başarısız olacaklarını düşünerek siyaset arenasına mağlup etme planını devreye boydu. Fakat umuduları yine olmadı. Yeni gelenler kognak pabentleri ile yeni imkanlar yaratmışlar, devletin borçlanma ihtiyacını azaltmışlar ve bono laiz-

lerini düşürmeye başlamışlardı. Faizden yaptığı tasarularla ise KOBİ'lere kredi verme imkanı bulmuşlar, memur- işçinin mağazın da reel olarar: 316.5 - 10.2 artırmayı başarmışlardı.

Prof. Salih Nefci gibi ekonomistler bile Ocak 1997'de yapısal tedbirler alınmamasına rağmen ekonominin iyi golla olduğundan söylemeye başlamışlardır.

Ne olduysa işte bu noltadan sonra oklu. Çoklu belediyelerde olduğu gibi, başarı kanıtlandığında devlet de **rant dağıtım mekanizması** olmaktadır çilecik ve bu sistemden geçen malzemeler sırısının lağımalarını kuruyacakları. Buna müsaade edilemezdi. Hemen **kartel medyası** devreye soluldu. Ali Kalbancı - Fadi me - Müslüman Gündüz olayları gibi adı vahalar "**rejim elden gidiyor**" yutturmacıyla günlerce istilip istilip onuruze sürüldü. Meçhul askeri getöllilerin açılımalarıyla iktidardan çok tehlikeli bir kuvvarda boşluğun ve ülkenin elden gitmemeye olsadına inançlıtmaya çalışıldı. Ve 28 Şubat'a ulagıldı.

28 ŞUBAT 1997

1997'nin 28 Şubat günü Alşam gazetesinde hemz MGK bildirisini yayımlanmadan Cem Aksin "**Tehlikeli Senaryo**" başlığı altında 97-2001 arası yaşananlara işte tutucak endişelerini dile getiriyor ve şöyle diyor:

Rafahyol Hükümeti görevde geldikten sonra devleti hortumlamaları kesilen tekelci sermaye, "Asker geliyor" tehdidine "ara rejim" senaryolarına bir yenisini ekliyor.

Onceki gün "askeri darbe tetikçisi" Erluğrul Özkok, bu senaryonun birinci perdesini sahneye koydu. [...]

O da olabilir ya da bir başkası. Önemli olan tekelci sermayenin ister kendi içinden ister kendisine yakın bir "Başkan" bulması ve sözünü geçireceği bir hükümetin her an hazır beklemesi.

Gelsin ondan sonra laşıklar, krediler, devleti hortumlamalar. KOBİ'ler de ne oluyormuş? Şimdiye kadar Anadolu Sermayesi mi varmış?

"Türkiye'de rejim sıkıntısı var" demek için pireyi deve yapan Basın Karteli ve onun arkasındaki tekelci sermayenin, rejimle mejmile ilgisi yok. Onların tek derdi, eskisi gibi devleti hortumlamak. Onun için bütün bu senaryoları sahneye koyuyorlar ve "halkla orduyu karşıya getirebilecek tehlikeli oyuncular" bile kuşkırtıyorlar.

Ama sağduyulu herkesin gördüğü bu gerçeklere

rağmen TSK, rejimi korumak adına bildiri ve brieflerle Refahyol hükümetini iktidardan uzaklaştırıyor ve Postmodern Darbeyle Meclis aritmeriğini yeniden düzenleyerek, bir taşeron hükümet kurulmasını sağlıyor.

10 Temmuz 1997'de güven oyamasından bir gün önce Hürriyet'in sekiz sütuna manşeti şöyledir: "BU EKONOMİYİ DÜZELTİRİZ". Alt başlıta ise şu açıklamalar vardır: "Ekonomiden sorumlu Devlet Bankası Güneş Taner ile Maliye Bakanı Zelzeliya Tuncer, Refahyol'un ülkeyi uçurumun benarına getirtliğini açıkladılar. Yapıtları ortak basın toplantısında "elimizde siberli deşnek yok, ama bilgi ve becerimiz var. Kimse yarılara umutsuzluk içinde beklemasın" dediler."

Bu ibi isim sonradan özellikle '97-'0000 yılları arasında damgasını vurmuş ibi onemli vakanın sembolü oluyor. Birinci siyasetçi-çete-işodunu üçgeni içinde Turkbank'ı pazarlarından yakaladı ve Meclis'te yolsuzluk şartnameyi ile dövizlerden ibi hizbün efteler. Digen 15.11.1996'de genel konjunktürü ve ipliklusal tepkileri hizmet almadan uyguladığı mali millet hanunu yuzünden milyarlarca doları ülbeden hapsedi. Ve 99-2000 yıllarında devletin en az ibi kat daha fazla faiz ödememesine sebep oldu. Bu bilgi ve becerisizlik abidesi baban yüzünden en az 90 milyar dolar kuryebitti.

1997'de ülke gergi geçen uçurumun benarında mıydı?

Hazine Müsteşarılığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün "1980-1999 HAZINE İSTATİSTİKLERİ" isimli yayınlarından yanı resmi bir kaynaktan anna batarya bazı ekonomik göstergeler aktarılım. (2000 yılı da ilgili bilgiler gazetelerden alınmıştır.)

■ Gayri Safi Milli Hasıtanın yıllara göre sabit fiyatlarla değişimini (s.5):

1996	7.1
1997	8.3
1998	3.8
1999	-6.4

■ Konsolide bütçe dengesi -Faiz ödemeleri değişimi- (s.38):

1996	%6159.91
1997	%62.12
1998	%671.15
1999	%673.57

■ Konsolide bütçe giderleri -Faiz ödemelerinin toplam bütçe içindeki payı- (s.43):

1996	%34	- 1.329 katılıyon TL
1997	%25	- 1.977 katılıyon TL
1998	%36	- 5.629 katılıyon TL
1999	%38	- 9.824 katılıyon TL
2000	%45	- 21.132 katılıyon TL

■ Yatırım teşvik belge sayısı - İmalat sektörü (s.171):

1996	3.317
1997	3.193
1998	2.472
1999	1.601

■ Bütçeden yatırıma ayrılan pay (Şubat Kasıbet, 94.07.2000, Sabah):

1996	%6.4
1997	%7.9
1998	%6.4
1999	%4.2
2000	%1.3

■ İç Borç Stoku (Emin Özeturk, 24.01.2001, Sabah):

Nakit Milyar \$	Nakit Dışı Milyar \$	Toplam Milyar \$	Toplam/GSMH Yüzde	
			Nakit	Dışı
1996	18	8	26	16
1997	23	5	29	16
1998	30	7	37	18
1999	37	5	42	23
2000	44	10	54	27

■ Amerikan Kongresi Araştırma Servisi Raporunda ise (19.05.1997, Sabah) şu görüşlere yer veriliyor:

Refahyol hükümeti piyasa ekonomisini uygularken, ekonomi bürokrasisinin işine karışmadı ve merkez bankasının özerkliğine de müdahale etmedi. Başkan Erbakan, daha çok İslam ückeleri ağırlıklı bir ekonomik ve siyasi ilişki içerisinde bulunurken, sefelleri kadar Orta Asya'ya yönelik bir politikaya yönledi. Refahyol hükümeti, asgari ücreti yaptığı %101'lik zam ve devlet memurlarına yaptıkları %50'lik artışlarla çalışanlara, enflasyona karşı konularını amacıyla Türkiye'deki son yirmi yılın en yüksek zam oranını verdi.

■ Halkbank Genel Müdürü Yenel Ansen ise Refahyol İbtidaiyatının programına göre KOŞİ'lere verilen kredileri şöyle değerlendirdi (04.11.1998, Sabah):

Ekonominin gerçek anlamda KOŞİ kredileri canlı tu-

tuyor. Son 1.5 yıl içinde KOBİ finansmanı için geliştirilen 25-40 milyar liralık kredi paketlerinden 1600 firmaya 44 trilyon lira uygun koşullarla aktanlı ve 38 bin kişiye istihdam yaratıldı.

(Öğünbü rakamlarla 1600 firmaya verilen krediler toplamı 170 milyon dolar civarında tutuyor. yani 2000 yılında ödediğimiz izi günlik iç borç faizi)

Gördüğü gibi rakamlar bu iki bakanın iddialarının aksını söylüyor. Özellikle faiz harcamalarını bütçenin %25'ine çekmek gibi büyük bir hata (!) yapmış olması alfedilemezdi. Nitelikle Refah pol. hükümetinin Devlet Bakanı **Sabri Tekir** de şöyledi söyleyordu (12.07.1997, Sabah):

Ocak ayında bileşik faizler %99'a, Şubat ayında %96'ya indi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Türkiye'de bazı çevreler enflasyonun ve faizin düşmesini istemediler.

Bu iddiaların birer şurunu olmadığını yaşayan olaylar gösterdi. %20-50 reel faizlerle bütçelerin %38-45'i hedeflenirken 1998'de ilk 500 büyük sanayi kuruluşunun bilançosunda %88, 1998'de ise %124 hâr **faaliyet dışı** idi. Yani devlet yatırımı, üretimi değil devlet tahvili alıp yatırmayı teşvik ediyordu. Gümrüklerde büyük vurşunlar kuruluyor, **enerji ihaleleri** yolsuzluklarla birilerine veriliyor, 180 civarında ünlü işadaminin adı karışan 1.7 katrilyonluk sahte fatura ve hâali ihracat olayları yaşanıyor, özellikle iki büyük medya grubuna da şartları uymamasına rağmen Etibank ile enerji ihaleleri -hizmetlerinin karşılığı olarak- hediye ediliyordu.

Postmodern darbenin psikolojik koruma zırhından istifade etmek için de Em.Org. Muhittin Pisunoğlu'nun Sümerbank, Em. Org. Teoman Kaman'ın Interbank, Em. Org. Vural Beyazit'in Etibank yönetim kurullarına abyorlar, Em. Oramiral Güven Erkaya'yı başdanışman yaparıyor. Korkmaz Yiğit Bank Ekspres'i garantile alıp TÜRKBANK'ı eyle geçirmek için bakan ve başbakan düzeyinde harekete geçti. EGE BANK ise kuruluşundan itibaren Amca Demirel'in manevi koruması altındaydı.

Sonuçta korumalar kalınca ülkenin zarar hanesine 10 milyar dolarlık bir ek yükün daha geldiğini gördük. Bu yüzden 28 Şubat'ı ekonomik yönünden değerlendiren

Melihşah Utku'nun (01.03.2000, Y. Şafak) şu görüşlerine aynen katılıyoruz:

Biliyoruz ki, Türkiye'deki ekonomi politik, gerek devletin gerekse devletle özdeş olmuş sermaye kanadının kolay kolay değişimine imkan tanımıyor. Bir taraftan değişim dinamikleri mevcut saadet zinciri zorlarken, diğer taraftan hâlî hazırladı statüko devam ettirmeyi kendî menfaatleri açısından uygun görenler ciddi bir direniş sergiliyorlar. İşte 28 Şubat sürecini, ekonomiye iyice bağlayan bu ortam. 28 Şubat her ne kadar irticaya karşı yapılmış bir çıkış olarak sunulsa da, esasında temel işlevi başta ekonomik olmak üzere bugüne kadar rahatlıkla ve istenildiği gibi idare edilmiş olan siyasi ve sosyal yapıının idamesini sağlamak olmuştur. (...)

Darbelerde iktisat politikaları arasında çok sıkı tır bir ilişkî vardır. Darbeler ya değişen şartlar karşısında mevcut durumun devamını sağlamak ya da yeni bir yapısal değişimi kolaylıkla uygulamak ve muhtemel muhalefeti soğutmak için yapılır. 12 Eylül İhtilali, yeni bir ekonomi politikasını hayatı geçirmek için zemin hazırlamıştı. 28 Şubat ise değişime karşı direnmek için yapıldı.

Başarılı oldu da. Değişim Türkiye'de ciddi bir sekte yedi. Ancak değişime direnenin acısını 1998 ve 1999'da yaşanan iktisadi krizler hepimizden çekti.

2000 yılı sonunda hala yaşanan değişimdeki kırızının tahlilini ise Güley Göktürk'ten obyalım (15.12.2000, Sabah):

Değişememek her koşulda kriz yaratmaz. Ülkeler bazan onyillirca aynı paradigma içinde kalarak, mevcut statüko hâl değiştirmeden yaşamalarını sürdürüp götürebilirler ve hiçbir sancı da çekmezler. Ama eğer koşular içte ve dışta ciddi biçimde deği-



miş ve eski "İstikrân" hükümsüz hale getirmiş işe ve değişim filizleri o ülkenin topraklarında boy vermişse; ama öte yandan değişim çeşitli nedenlerle bir türlü gerçekleşmeyorsa ortalaya çıkan şey sürekli bir bunalımdır. Bu bunalım, o ülkede kronik bir sancı ve bazan da akut krizler yaratır. İşte şimdî Türkiye bunu yaşıyor; ne değişimliyor ne de eskisi gibi yaşayabiliyor. İşleri ne eski usulü yürütüyor; ne de yeni usulleri devreye sokabiliyor. Ne eski anlayıştan eskisi gibi inançla savunabiliyor, ne de yeni anlayışları içine sindirebiliyor. Ne 1930'larda yaşamayı sürdürmek gibi bir mucizeyi başarabiliyor; ne de 2001'li yıllarda atlayabiliyor. Bu yüzden de halledilmeyi bekleyen hangi meseleye elini atsa tikamış kalıyor. Hiçbir sorunu çözemeden günü kurtarmaya çalışıyor. Ama maalesel gürün de kurtaramıyor...

Somut konuşalım:

Türkiye artık ekonomide ve siyasette ciddi bir temizlik hareketi yapmasa ayakta kalabileceğini gönüyor. Ama yapamıyor. Çünkü 70 yıldır süren sisteni, bu sistem içinde işlerin yürütülüş biçimini, gelenekler ve teamüller o kadar çok insanı kırletmiş ki, kökü bir temizlik başlarsa ortada kimseyin kalmayacağından korkuyor (...).

Türkiye'yi yönetenler global rekabete katılabilmek için piyasa ekonomisine geçmek gerekligi biliyor. Ama bunu yapmak için, devleti en büyük patron olmaktan çıkarması, devletin etrafında kümelenmiş soyguncu taklitini kovalaması gerekiyor. Siyasetçinin yıllardır devlet ihaleleri ile devlet teşvikleriyle devletten ucuza kredilerle palazlanmış koca bir kesimi karşısına alması gerekiyor. Ama bunu yapmaya korkuyor. Çünkü o zaman siyasetçinin dağıtacağı rant kalıyor (...).

Türkiye artık halkın bir kısmını "İç düşman" ilan ederek şeriat paranoyalan üretecek yaşamayacagini görüyorum. Ama bunun içi ilklerine işleyen şeriat lobisinden kurtulması ve 30'lardan kalma tek tip vatandaş hayalinden vazgeçmesi gerekiyor. İşte "eski"nin direnişi yüzünden bu adımları atamıyor. Sonuçta ne türban sorununu çözebiliyor ne de onuna yaşayabiliyor.

Ülkeyi yönetenler, asker vesayeti altında bu siyaset sürdürdükle siyasetin gerçek işlevini sürdürmeyeceğini ve yozlaşmaktan kurtulamayacağını biliyor ama, ordunun rejim üzerindeki gölgесini kaldırınca denince, herkes birden "Cumhuriyetin kurucularına İhanet" psikolojisine giriveriyor. Bizzat ordu, ülkenin aydınına, gazetecisine komplolar tezgahlayan andıçlardan rahatsız oluyor ama "rejimin dokunu-

mazları" ni yaratan eski gelenek, gereğinin yapılmasını engelliyor.

Sonuçla 60 milyonluk koca bir ülke varlık içinde yokluk çekerek krizden krize sürüklenerken dünyann varoşlarında yaşamaya mahkum ediliyor.

Cüneyt Ülver ise, yaşaması gereken değişim sürecinin zorluklarını bir başka açıdan söyle değerlendirdiyor (17.01.2001, Hürriyet):

Doğum yapacak kadın gibi sancılar çeken Türkiye'de bütün kurumların, hatta nerdeyse tüm kişilerin kafası karışık. Bir yanadan bağırsak temizleme operasyonları ile ilke tüm vücutunu saran mikrobu dışarı atmaya çalışırken diğer yanda yeni Türkiye'nin kurulması için uğraş ve riliyor. Yaşadıklarımız gerçekten olağanüstü. Bir toplumun böyle devasa bir değişimi kolay gerçekleştirilemişi mümkün değil.

Değişime karşı direnenler psikolojik tenkitler gösterebildikleri gibi, kendi dönemlerinin sona ermlesi nedeniyle hiddete de kapılabilirler. Bazıları da yeni Türkiye'de onlara yer olmadığıni pekala biliyorlar.

Değişimin Öteki Adı Ekonomik 28 Şubat mı?

Son aylarda bir "bağırsak temizleme" tabiri ekil yürüdü. 28 Şubat bağırsak temizliyor. Bentler bağırsak temizliyor, medya bağırsak temizliyor vs... Zülfü Livaneli ise bonu üzerine bir fiâra anlatıyor (14.01.2001, Sabah):

Adamın biri hergün sık sık gaz çıkarıyor. Ama bir gariplik varmış işte. Çünkü ardi ardına gelen bu salvolar hiç kokmuyor. Merak edip bir doktora gitmeye karar vermiş. O'na "doktor bêy" demiş. "Bir şikayetim yok ama niye kokmuyor burilar merak ediyorum."

Doktor adamı muayene etmiş ve bir ilaç vermiş. Adam ilaç almış. Ertesi gün yine gaz çıktığında ortalığı müthiş bir koku kaplamışın mı?

Hemen doktora koşmuş. "Doktor bêy Allah aksina söyleyin derdim neymiş?" diye tutturmuş.

Doktor "Önemli bir şey değil" demiş. "Burun hikâiydi, burun açıcı bir ilaç verdim sana."

(...)

Son zamanlarda beyaz eriçi-mavi akım gibi rengarenk yolsuzluk söylemlerini duyup da hayretten

hayrete düşenleri görünce aklıma bu hikâye geliyor ve gülüyorum. Çünkü bazlarının burnu daha yeni yen açılıyor. Bu rengarenk yolsuzluklar (ve daha ortaya çıkmamış olanları) yillardır herkesin dilindeydi zaman.

Yillardır kapalı rejim olarak kalan burunlarını tıkaarak değişimde direnen devlet ağzının "yolsuzlukları birinci tehdit" olarak değerlendirmesi ve yolsuzluk yapantuları üzerinden koruma zırhını kaldırması onemli bir gelişme.

Dügmeye kim busul, tartışmalarına girmeden ve ucu nereye kadar uzanır, nerede durur? yorumu yapmadan basını tabip edelim. Ertuğrul Özök (15.05.2000, *Hürriyet*):

Orgeneral Kırıkoğlu cumhurbaşkanı adayının henüz belirlenmediği günlerde Yolsuzluklarla Mücadele Derneği Başkanı Tevfik Diker'i kabul etmiş...

Diker görüşmede Kırıkoğlu'nun kendisine "Sizi kabulüm yolsuzluklara karşı mücadeleneye verdığım destekin bir ifadesi olarak yorumlanmalıdır" dediğini anlatıktan sonra, en can alıcı mesajın şöyle aktarımı: "Türkiye'nin önündeki en önemli sorun irticadan sonra yolsuzluklardır..." Gelin bunun adını açıkça koyalım. Askerler, Türkiye'de bir türlü önüne geçilememeyen yolsuzluk olaylarını artık bir "tehdit unsuru" olarak değerlendirmeye başladılar.

Mehmet Barış yolsuzluğun artıb bir "millî mesele" olmadığını vurguluyor (18.01.2001, *Y.Şafak*):

Ya farkında değiliz ya da görmek istemiyoruz gerçeği. Türkiye'deki temizlik operasyonu %100 yerli mali değil...

Birincisi, Türkiye'nin kaynakları kurudu. Çalıp, çırpacık pek parası kalmadı, Türkiye'de ekonomi IMF ve diğer dış kaynakların desteği ile yürüyor.

Banka boşaltan, kamu parasını hortumlayan vb. filler ifa edenler, Amerika'nın, Avrupa'nın, Japonya'nın da parasını çölyor, dolandırıyor.

Borsada manipülasyon yapanlar, içeriiden ticaretle haksız rekabete yol açanlar New York veya Londra borsalarını da çarpmış oluyor.

Türkiye'deki yolsuzluk ekonomisi artık dünyadı da sorunu halinde.

Bütün dünyanın istihbarat örgütleri kimin rüşvetçi, kimin haracı, kimin malyalarla ilişkili olduğunu biliyor. Yeraltı ekonomisinin uyutucuyu,

terörizmi fonladığından bütün dünya farkında. Yani demokrasi ve insan hakları gibi şeffaflık ve temizlik de globaleşmenin yükselen değerleri...

Yolsuzluk ekonomisi de pek çok konu gibi artık bir iç mesele değil."

Fatih Akaylı ise yajanlardan zu sonucu çıktı (23.01.2001, *Hürriyet*):

Siyaset köşeye sıkışmış.

Ne yapacağım bilmiyorum.

Ve bir dostumun benzetmesiyle Türkiye yeni bir 28 Şubat benzeri süreç yaşıyor.

Anlaşılan o ki, Türkiye'de birileri rejim karşıındaki ikinci büyük tehdit olarak gördükleri yolsuzlukların üzerine gidiyor.

Bazı yerde siyasi destekle, bazı yerde siyasete rağmen.

İrticaya karşı yapılan ilk 28 Şubat'tı, şimdi yolsuzluğa karşı ikinci 28 Şubat yürütülüyor.

Bu süreçte en çok TÜSİAD yara alacağı benzıyor. Daha şimdiden işin başında Nail Keçili, Hüseyin Bayraktar ve Hüseyin Aralı gibi TÜSİAD üyeleri gözaltına alınmış durumda. Sahne fatura ve hayatı ihracat olaylarında olsun, gabında başlayacağı söylenen buyındırılık dosyalarındaki yolsuzluklar nedeniyle olsun işde mi-siyeseci zinsinin içadını ayağı hep TÜSİAD'a çırılçıplak gibi görünüyordu. Bu sebeple 19.01.2001 tarihindeki genel kurulda TÜSİAD tehdit olarak iki kurarı tütüğe boydu. Birincisi etik kurallar veya ekonomik nedenerle üyeliğin asla alınaması, ikincisi ise yine etik kurallar nedeneyle mülterebilleri ve bürokratlarla daha mesafeli bir çalışma.

Bu bağlamda, batan baniaların göz göre sağıntı raporu veren denetim kuruluşlarını soruluyan Fatih Akaylı, bir oburunun tesbitlerini yeryüzünde (01.01.2001, *Hürriyet*):

ABD'de denetim firmalar ile şirketler birbirinden son derece bağımsız kuruluşlardır. Türkiye'de böyle etik kurallar işlemiyor. Daha doğrusu yok. Türkiye'nin en büyük denetim firmalarının sahibi TÜSİAD üyesi. Yani denetleyecekleri firmaların sahipleriyle aynı dernekler.

Sonuç

Bir yanda 70 yıllık curlymeden bahsederken öte yanda 28 Şubat sürecine rağmen lütfizlenen, boy atan beşer bir sosyo-politik gelişmeden söz etmek gerekiyor. Cüneyt

Ulşeyer gibi dikkatli bir gözlemci tarafından yapılan ve bizim de ayınen batıldığınız şu sosyolojik yorumlar ülkemizin geleceğine olan umudumuzu artırıyor:

İç ve dış dinamikler yeni bir Türkiye için artık dönülmeyecek bir aşamamızı ılkına ulaştılar. Türkiye'de merkeze gübeğinden bağlı ekonomik çarkın sonu geldi.

Merkeze bağlı çark artık yükümeysin; zira bu çarkı finanse eden uluslararası güçlerin ne çarkın karşısındaki efendilere ihtiyacı kaldı. Ne de artık bu düzeni finanse etmek istiyorlar.

Artık Türkiye'den dünyaya; rant ekonomisiyle beslenen İşbirlikçiler değil, rasyonel kapitalizmin kurallarına razı ve Ankara'dan beslenmeden ayakta durma becerisi gösterecek müteşebbis sınıf lazım.

Bu müteşebbis sınıf da bir çoğunla aykırı gelse bile, eskiden gerici diye nitelendirdiğimiz, Ankara'uzennoen palazlanmaya neden olmuş muhafazakar değişimcilerdir. Onlar öz sermayelerileyile kanıca kararınca dış piyasalara mal satmaya alışmış, dolayısıyla da uluslararası rekabete de uzak durmayan yeni bir kesim.

Ne kadar garipki ki, şahsi analizime göre küreselleşmenin kurallarına en fazla uymaya hazır kesim de bu kesim. Zira Türkiye'de kendi menfaatleriyle küreselleşmenin dayatmaları arasında en az celişki yaşayanlar onlar. (13.01.2001, Hürriyet)

...Ülke tabanında alıştığımız şablonların hiçbirine sağlamayan bir gelişmeye yaşıyor.

Muhafazakar – değişimcilik!

Bu gelişim yepyeni bir sosyolojik oluşum. Küllandığım terim herkesi şaşırtıyor. Zira bilinen ilerici-gerici şablonuna katılan sağlamıyor.

Ancak devamlı söyleyorum; özellikle Anadolu'daki yeni ve merkezden bağımsız sermaye birekimi ve büyük kentlerdeki KOBİ türü üretimi işkisinin gelişimi yeni bir sosyolojik katman oluşturuyor. (...)

Bu yeni katman alışlageldiğimiz şekilde muhafazakar. İslam'ı yaşamak ve yaşamak noktasında bildiğimiz kalplann başında değerler. Ancak artık siyasal talepleri geriye yönelik bir boş nostalji değil ileriye dönen değişim!

Onlardaki bu yeni talep dört faktörün sonucu:

1 - Dünüda yaşanan değişim rüzgarı onları da etkiliyor.

2 - Özellikle Refahyol tecrübesi ile klasik siyasetin boş bir hayal olduğunu gördüler.

3 - Üretimde ve ticarette çok önemli bir nome kazandılar.

4 - Edindiği yeni iktisadi konumu korumak ve geliştirmek için liberal politikalar ve demokratik kazanımların önem ve gerekliliğini gördüler. Benim indimde onların bu gelişiminden ürken eski ilerliciler(l) artık yeni gericiler(l).

Zira bu kesimin katettiği iktisadi gelişim; varlığını Ankara'ya borçlu klasik cumhuriyet üretimi katmanları, yeni rakip olarak çok ürkütüyor.

Hele hele eski muhafazakarların, boynu bükük Anadolu eşiği görüntüsü dışına çııp iktisadi gücü de yüklenerek yeni politikalar talep etmeye başlaması korkulan iyice körükliyor. (...)

İstanbul - Ankara yataklı treninde kurumlaşan devlet eli ile zenginlik ne kadar çok merkeze dayanıyor ise muhafazakar-dedismcilerin talepleri de bir o kadar merkezin bu refah duygusu otoritesinin yıkılması talebine dayanıyor. Zira bağımsız sermaye açısından devlet sadece asılı görevleri ve ıktisat alanı-dışı faaliyetler için gerekli.

Klasik eski ilerliciler açısından ise Ankara refah yaratma kaynağı olmaya devam etmelii.

Birisini Ankara'da toplanan rant varolmaları için ne kadar gereklise diğeri için bu rant birikimi bir o kadar gelişimlerine sekte vuruyor.

Birisini devlette verdiği her lüzumsuz kuruşun palazlanmasıne engel olduğu düşüncesinde.

Ancak kimse onların devlet düşmanı olacağının dan korkmasın. Onlar da sermaye birekilerinin korunması ve kollarımı için hukuk devleti ihtiyacı içindeler.

Bu durumda eski ilerliciler mümkün yok ki yeni ilerlicilerden hoşnut olabilisınler. Bu mücadelenin şahkasını 28 Şubat döneminde yaşadık. Kavga şimdi daha az belirgin ama daha derinlerde." (08.01.2001, Hürriyet)

ANKARA egemenlerinin halini başka yerde baybetiği yüzüğünü sırf tepede işit var diye sokak lambasının altında arayan ve bulamayan adamın şaglılığına benzetiyorum. Açılan burunları gibi gözlerini de açsalar kaybettikleri değerleri başta yerde aramak yetene yine kaybettikleri yerde bulacaktır. Halinin değerleri ile bütünleşip tarih yazacaklar... ■

Inşallah o günleri de görürüz...