

Postmodern Tahribat

KAPAK

POSTMODERN TAHRİBÂT

ABDURRAHMAN EMİROĞLU

28 Şubat 1997'den bu yana tam 8 yıl geçti ve kimileri, Postmodern sürecin şu ülkede ne büyük bir tahribata yol açtığını daha yeni yeni fark ediyor olmaları kıl, son zamanlarda, bir anlamda "postmodern rüçü" diye isimlendirebileceğimiz ilginç beyanatlarda bulunuyorlar ve yine "postmodern ihtiđâ" diyebileceğimiz ibretâmit gelişmeler sergiliyorlar. 2005'e adım attığımız ilk günlerde, arda da kamuya yansyan bazı gelişmeler, doğrusu birbiriley irtibatlandırılmayacak türden değildi.

"Manevî Boşluk" mu Dediniz?!

Once, 28 Şubat'ın ünlü "militan demokrat" savcısı Vural Savaş'ın yarı nedâmet yarı rüçü içeren röportajını okuduk, hatırlayı: Gazete kupürlerinden derleyerek hazırladığı iddianame ile iktidarda olan bir partinin(RP) kapatılmasını sağlayan Savaş, RP aleyhine açtığı davaya ilişkin olarak; "Evet gaza geldim... Gaza giden beni Şevket Kazan'dı... Belli de açmayacağam o davayı..." diyordu. Serdar Arseven'in kendisiyle yaptığı röportajdan (Dünden Bugine Tercüman, 03.01.2005) Menderesçi ve kendince 'dindar' olduğunu da öğrendiğimiz savcı bey, acaba asıl kimlerin gazıyla harekete geçmiştii? Ve şimdi, bu ifadeler, acaba bir rüçü mu, bir pişmanlık mı, yoksa yeni bir gaza ge(tiri)lmeye planının parçası mıydı?

Aynı günler basına yansyan bir başka haberde, 2004'ün son MGK toplantısında "diňyâdaki ve Türkiye'deki misyoner faaliyetleri"nin ele alınacağı iliskindi. Basında yer alan haberlere göre, TSK'nun konuya ilgili raporunda(ve aynı paraleldeki Emniyet raporunda), "misyonerlem, 2020 ya-

lınca kadar Türkiye nüfusunun yüzde 10'unu Hristiyanlaştmayı ve 1 milyon İncil dağıtmayı hedefledikler..."; keta, "manevî boşluk içerisinde olduğumuzu kabul ettikleri Alevi ve Kürt vatandaşları daha fazla yoğunlaştırm" tespit ediliyordu.

Arından, Rahsan Ecevit'in "Din elden gidiyor" feryadiyla sarsıldı: Mâhüt süreçte, TBMM'nin tek başörtülü milletvekili Merve Kavaklı'yı işaret ederek, hırçla, "lütfen şu hanıma haddini bildiriniz" diye kükreyip onun şahsında bağırtısına savaş açan Bülent beyin aklı hocası olduğu trahîtan vâreste Hanımefendi neler de söyleyordu böyle! "AB'ye gireceğiz derken dinümüz elden gidiyor. Ben bir Müslümanım. Ülkemde Müslümanlığın gerilemesine razı olamam... Ülkemizde kiliseler yer yer apartman katlarına kadar yayıldı. Kimi vatandaşlarımız kâh ilâha yolsuya kâh çikar sağlananlık Hisristiyan yapıldı..." (www.dsp.org.tr)

Postmodern süreçte "irticâ"ya karşı külli bir saldırı başlatarak imam-hatipleri, Kur'an kurslarını, dini görünürlüğü ve varlığı alabildiğine azaltıp büyük yara almalarına sebep olan güçlerin ve aktörlerin misyoner faaliyetlerinden rahatsız olmalarını ve bu bağlamda "manevî boşluk"un altını çizmeleri, cülib-i dikkat bir gelişme değil mi? Dünə kadar ve hâlâ her fırsatta irticâ yaygaraları koparmayı, din düşmanlığı yapmayı meslek edinen ve her Kurban bayramında olduğu gibi, bu Kurban'da da 'kan ve vahşet edebiyatı' yapan mâlum medyanın, obur taraftan da çarşaf çarşaf, ekran ekran misyonerlik tehlkesinden dem vurmalarının anlamını, hikmeti ne ola ki? Hep helli merkezlerden start olarak başlatılan bu tür kampanyaların ardından başka türülü operasyonların çekildiğine birlikte tanık olmadık mı?

O halde gelin, "manevi boşluk" a vurgu yapan TSK bildirisini, ünlü savcımızın nedamet(!) görsülarını (S.Arseven, röportajında V.Savaş'ın ağladığını söyleyordu), Rahşan Hanım'ın "din elden gitiriyor" çığlığını birlikte teemmiş edelim:

"Elden Gitmen Din" Hangi Din?

"Manevi boşluk" sözü biraz tanıdık gelmedi mi kulağınızda? Hattırlarsanız, Kıbrıs seçimleri esnasında baba-oğul Denktaş'ların ağızından da benzer sözler işitmıştık. Manevi boşluk içinde yaşayan Kıbrıs Türk gençliğinin Rumlarla birleşmeye teşne olduklarını görünce, akları başlarına gelmişti hazretlerin! Baba Denktaş, boyundan haç taşıyan bir Türk gencine 'sen Müslüman değil misin?' diye sorduğunu ve 'galiba!' cevabı aldığı dramatik bir dille anlatıyordu, meydanlarda, ekranlarda. (Hoş, gün-bugündür, Kıbrıs'ta din tedrisyatına dair hiçbir tedbir alındığını da işitmeyecektir.) Şimdi de, Türkiye'de dine ve dindarlarla karşı topyekün ve postmodern savaş açan hazır, artan misyoner faaliyetlerinden hareketle ucundan-kıydan "din elden gitiriyor" nüraları atmaya başladılar. Ancak, bu elden giden "din" nedir, nasıl bir "din"dir, kimlerin -AB'ye ve dünyaya açılma sürecinde zedelenen- çkar egemenliklerini korumaya ya da yeniden tesis etmeye yaracaktır; işte burası önemli, hem de çok önemli!

Tam da "nasıl bir din" sorusunu sorduğumuz bu aşamada, çok ibretli bir postmodern ihtişamına dikkat çekmeliyiz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turgut Bey, ciddi bir beyin ameliyatı geçip ölüm korkusunu ense kökünde hissedince ateitinden vazgeçerek "spiritüalizm"de huzur buldu. "Spirituel"i bit söylemiyor, Nuriye Akman'ın (Zaman, 02.01.2005) kendisiyle yaptığı röportajda sayın Turgut söyleyişti: dini "toplumsal bir proje olarak görmemiştim", "îçe dönüştürmek", "dünyanın güçlerini keşfetmek" de ekliyor. Hatta "dinci kesimle arasında bir duyar olmasa ihtimali büyük" demişti dahi ihmali etmiyor.

İmdi, hemen şunu söyleyelim: "Ed-Din" olan yani yegane hak din olan İslam, kimsenin tekeline de değildir. S.Turgut da, V.Savaş da, R.Ecevit de, diğerleri de İslam'ı öğrenme, Allah'ın Kitabı'ni okuyup anlamaya ve nasih bir şekilde tevbe ve istigfar edip hata ve günahlarından ricâ etme hakkına sahiptirler. Hatta, bedava İncil dağıtanlara karşı



tepkisel olarak bedava Kur'an dağıtan bir bayanı görünce, "inşallah, dağıtmış Kitab'ı önce kendisi okuyup anlar da annur" diye duâ da etmişidir. Ve dahası, Hz.Yusuf'a komplolar kurup kör kuyuya atmak suretiyle ölümüne kasteden, gönlegini kana bulayıp yalan uydurarak babaları Yakub'u kandırıklarını zanneden kardeşlerinin, yıllar sonra Yusuf(a.s)'la karşılaşınca nedamet duyup; "doğrusu biz kesinlikle hatalı idik" (12/91) demeleri türünden erdemli davranış göstereceklerde de muntazır. Ama olup bitenler, 'acaba rücu mu, tevbe mi, tepki mi, tengah mı!...' diye suâl etme teyakkuz ve tedbirliliğini de kesinlikle elden bırakmamak durumundayız.

Taşları Bağlayıp Köpekleri Saliverenler Kimler?

İşte burada, sözü edilen "manevi boşluk"un sebeplerini ve nasıl oluştu(ruldu)duğunu eğip bükmeden ortaya koymalıyız. Bu tükede, "taşları bağlayıp köpekleri ortaşa saliverenler" ve tamamen sanal bir "irticâ tehdidi"ni abarta abarta birilerini "gaza getirip" misli görülmedik bir postmodern tahrîbat meydâna getiren dahili ve harici "şer odaklarını" iyi tespit etmeliyiz.

Yillardan beri ve be-tahsis postmodern süreçte halkın manevî duygularını, erdemlerini aşağılayıp aşağıdan; dini inançlarıyla, hayat tarzlarıyla, giyim-kuşamlarıyla ha bire alay edip duran; ahlaki değer yargilarını, davranış kalıplarını yerle bir eden; güven duygularını, dayanışma ruhlarını yok eden; aile, namus, ifset gibi değerlerini törpüleye

KAPAK

törpüleme tükenme noktasına getiren şeytanî güçleri, kurumları, çevreleri iskalayarak; "ne oldu bu millete?", "ne oldu bu gençliğe?", "bu manevi boşluk nasıl oluştu?", "kimileri neden misyonerlere itibar eder hale geldi?" sorularının cevabını bulamayız.

En masum, en doğal bir dini duyarlılığı, uygulamayı veya görünürüğünü bile "irticaya karşı mücadele" için elverişli bir psikolojik harp malzemesi olarak kullanmaktan hazer etmeyenleri; sindirilmiş, susturulmuş, pusturulmuş bir insan tipi üreterek halkı her türlü yoldaşmaya, kokuşmaya, ahlaksızlığa, hayasızlığa, inkara açık ve hazır hale getirenleri görmecikten gelemeziz; nasih tevbe etmedikleri sürece de affedemeyiz.

Mâhüt süreçte "irticâ, irticâ!" diye yurttaşın, ağıalarının, patronlarının, bürokrasi oligarşisinin şimdi her gün bir yenisini ortaya dökülen yolsuzluklarını, hortumlamalarını, soygunlarını, taşlanlarını örtbas edenleri unutamayız, unutmamalıyız.

17 Ağustos 1999 depreminden, tamamen dinsiz ve insanı duyarlılıklarıyla ilk harekete geçenler İslâmî vakıf ve dernekler olunca, "İslâm-fobi"leri depreşerek onların insanı yardımlarını bile engelleyenlerin, bugün çıkış da Güneydoğu Asya'ya yardım için şarkıcı-türkülerin tertiplendiği konserde itibar etmeyen halkı suçlamalarını samimi bulamavız.

Körpe zihinlerin dinini, inancını öğrenmesine imkan ve fırsat vermeyip imam-hatiplerin, Kur'an kurslarının köküne kibrît suyu dökenlerin; kendi evinde, apartmanında Kur'an öğretten dindar insanları "irticâ" diye yaftalayarak der-dest edenlerin, şimdi kalkıp, 'taşların hâlâ bağlı, köpeklerin ise serbest' olduğu şu ülkede; manevi boşluktan, misyonerlerin her mahalleye yayıldılarından dem vurarak 'dm' elden gidiyor' diye feryat etmelerini çok "anlamlı" buluruz.

Temel görevleri "kötüslükleri emredip iyilikleri engellemek" suretiyle yeryüzünü fesada boğmak olan(9/69), "hayırlı şeyleri engelleyen, saldırgan, günahkâr, kaba, haşin ve kötülikle dângâr" (68/12-13) kimseler, bu halkla, halkın değerleriyle ve dinle savaşmaktan vazgeçip kendi durdukları yeri ve kafa yapılarını sorgulamadıkça, İslâh-ı nefî edip duruslarını düzeltmedikçe asla iflah olmaalar, diye inanır ve düşünürüz ves-selam!

"Light İslâm", "Euro-İslâm", "Türk İslâm"...

Oyleyse, bütün bu olup bitenleri nasıl değerlendirmeli, anlamalı ve anlamlandırmalıyız? Sözconusu gelişmelerin resmini net olstruk çekip fotoğraf kârakterini yanına koymuşuz zaman, doğrusu şu soruya sormaktan kendimizi alamıyoruz: Sakın, Amerikalıların "İlmî/Light İslâm", Avrupalıların "Euro-İslâm"ı türünden, suya sabuna dokunmayan, spirîlî/ruhsal, ezoterik/gizemci, edilgen, omurgasız, kolu kanadı budanmış ama millî çıkarlar hizmete âmâde bir din anlayışı yanı "Türk İslâm" tengâh konulmak isteniyor olmasın!!

Gelişmeleri farklı okumasıyla tanışığımız Mahir Kaynak'ın CHP'deki değişime ilişkin şu ifadelelerine ne dersiniz? "... iktidarda olmadığı zaman bile belirleyici olan Alt Ok modeli değişecektir. Yerine gelecek model bellidir: Evrensel ve dîne dayalı bir düşünce sistemi. CHP'de değişecek olan kişiler değil ideolojisidir... Tek özelliği dîni motifler kullanmak olan bir lider adayı CHP'yi sarsıyor ve başa gireşiyor..." (Star, 09.01.2005)

Yine Serdar Turgut'un (ki, Kur'an'la tanışmasına sevindik; hastalığı için şifa ve Kıtâb'ı anlayacak basiret vermesi için Allah'a duacızı), genel yayın yönetmenliği yaptığı Akşam'a dair; "Bîz mülliyyetçi, muhafazakâr, ana içeriği Banli olsun, zehîli olan bir gazete yapacağız." (Zaman, 03.01.2005) sözcüleri ne anlama geliyor? Bu proje sadece kendi iradesi tahtında midir?

Keza, iki büyük medya grubunun, durup dururken yurt dışındaki bir hocâefendiyi keşfederivermeleri(!) -ki hocâefendiye bu ülke dar edenler yine mâlûm medya idi- ve ha bire misyoner tehlikesine dikkat çekmeleri, yine Rahşân Hanım'ın malum feveranı, vb.; tüm bunlar çok masumâne rüçüler, değişimler midir?..

Yoksa... Evet yoksa, bir zamanlar Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'ın sosyalist gençlere kınarak söylediği "Bu ülkeye Komünizm lâzımsa, onu da biz getiririz!" türünden bir gelmeye mi şahit olacağ? Yoksa, ülkeye birazlık dîn/manevî duyarlılık lâzım oldu da, onu getirme çabasının ilk işaretleri mi bunlar!! Ve yoksa, milliyetçiliğin, ulusal kimliğin hizmetinde ve devletin kontrolünde bir "millî din" mi tezgâhlanıyor?!!..

İmdi, bu sinsi planı iyi takip edip oyuna gelmemek; sahib, dinamik, hayatın her alanını kuşatan ve mümin olmamızın bize emrettiği ümmet bilincini daha güçlü seslendiren bir İslâmî söylemi yükseltmenin tam zamanıdır. ■

